

Hinterzarten, genieten zonder massatoerisme

Hinterzarten is centraal gelegen in het Schwarzwald. Direct voor het hotel zijn er ook loipes aanwezig, dus voor wie wil kan ook snel of na terugkomst nog een rondje langlaufen. Verder is dit gebied erg sneeuwzeker omdat de [Feldberg](#) met zijn 1493 meter de hoogste berg van het Schwarzwald is.

Het Hochschwarzwald is een prachtig gebied zonder massatoerisme, met prachtige beboste bergen en hoogvlaktes, waardoor het wel een beetje aan Scandinavië doet denken.

Veel loipes

Hinterzarten ligt midden in het Hochschwarzwald, waar 330 km loipes zijn. Hinterzarten zelf ligt op 885m hoogte en is omgeven van loipes. De hoogste berg van het Schwarzwald, de Feldberg met 1493m ligt vlakbij. In de omliggende plaatsen zijn veel loipes boven de 1000 meter. De lange afstand loipes Schönach-Belchen en Hinterzarten-Schluchsee komen ook door Hinterzarten.

Verder heeft Hinterzarten een skispringschans, genaamd het Adler-skistadion. Dat ligt op loopafstand van het hotel waar we overnachten. De uit Hinterzarten komende Georg Thoma heeft hier gesprongen ter voorbereiding op de Olympische Winterspelen van 1936 in Garmisch Partenkirchen. Het schansrecord staat op naam van de bekende Japanner Noriaki Kasai.



Driesterrenhotel Schwarzwaldhof in het centrum van Hinterzarten

Het hotel waar we verblijven is [Hotel Schwarzwaldhof](#). Het is een 3-sterrenhotel in het centrum van Hinterzarten. Direct ernaast is nog een dependance indien we meer bedden nodig hebben. We eten (ontbijt en diner) in het hotel zelf. Het ontbijt bestaat uit buffetvorm. De kamers zijn met douche/WC, TV, föhn, telefoon uitgerust. In het hotel is verder een gratis sauna, dampbad en infraroodcabine aanwezig. Zonbank en massages zijn tegen betaling beschikbaar.

Tijdens het verblijf kan je gratis van de treinen in het Schwarzwald gebruik maken (2e klasse). Het station ligt direct achter het hotel. Een pinautomaat is direct tegenover het hotel. Een supermarkt is op c.a. 800 meter loopafstand.

Schwarzwaldler Kirschtorte en wijn van de streek

Het hotel waar we verblijven heeft een eigen konditorei waar je terecht kan voor een heerlijke Schwarzwaldler Kirschtorte! Dit is een gebakje uit de streek en is zeker het proberen waard.

Ook voor een goede wijn kan men terecht in deze streek. Kenners waarderen de diversiteit aan smaken van de Gutedel, Müller-Thurgau, Riesling, Silvaner, Grau- en Weissburgunder, Bacchus, Chardonnay, Nobling, Muskateller, Kerner, Traminer en Blauer Spätburgunder. Bijna de hele zomer en herfst worden er wijnfeesten gehouden. In Breisach, aan de rand van de Kaiserstuhl, bevindt zich de grootste coöperatieve wijnmakerij van Europa.



Mogelijkheid met de trein te reizen

Er kan eenvoudig met de trein gereisd worden (via Freiburg) naar [Hinterzarten](#). Ook met de auto uitstekend bereikbaar. Indien je met de trein reist zorg er dan voor dat je op de laatste dag een trein boekt vanaf 14:30 uur zodat je genoeg tijd hebt om nog even te douchen, om te kleden in het hotel etc.