

Sumava

De Sumava is een groot nationaal park vlakbij de grens met het Bayrische Wald. De Duitsers noemen het Böhmerwald. Het hoogste deel, waar de trektochten van Vasa Sport zijn, ligt op een hoogte van 1000 tot 1315 meter en is daarom zeer sneeuwzeker. Het gebied is dunbevolkt, er liggen een paar dorpjes op de hoogvlakte met Kvilda in het centrum. Kvilda is ieder jaar startplaats van de [Sumavsky Skimarathon](#). In het gebied liggen honderden kilometers langlaufloipe en door het glooiende karakter is het ook zeer geschikt voor BC-tochten.



Hotel

Tijdens deze week verblijven we in het hoogst gelegen hotel van de Sumava. Volgens de Tsjechische kwalificatie is het een 4-sterrenhotel. Het ligt zeer afgelegen midden in de natuur en je hebt er een fantastisch uitzicht en kan de 150 km verderop liggende Alpen zien. Auto's mogen hier niet komen, met uitzondering voor de aanreis naar en afreis van het hotel. In de informatie voor vertrek krijg je de exacte locatie van het hotel. In het hotel hebben we overnachting met ontbijt. Onderweg kun je lunchen in restaurantjes in de dorpjes of langs de loipes.

Sneeuwzekerheid

De Sumava is door de ligging en hoogte erg sneeuwzeker, maar je weet het nooit. Dus ook als er onverhoopt weinig sneeuw zou liggen gaat de reis door en zorgen we voor een goed alternatief programma, waarbij we natuurlijk zo veel mogelijk in de sneeuw willen staan!

Voorzieningen

Het dichtstbijzijnde dorp is Kvilda, waar je op de langlaufski's heen kunt en waar we woensdag ook nog een keer met de auto heen kunnen voor de startlocatie van onze tocht. In Kvilda is een pinautomaat en een kleine levensmiddelenwinkel. Er zijn ook 2 sportzaken, waar ze langlaufartikelen hebben. Je kunt dus het beste zoveel mogelijk van huis meenemen en ook al zorgen voor wat CZE kronen. Je kunt al pinnen meteen als je de grens over bent in Zelezná Ruda (bij Bayrisch Eisenstein) en anders in Modrava of Kvilda.

Sumava alleen met de auto te bereiken

Op [Google Maps](#) vind je waar Kvilda ligt en kun je de routebeschrijving bekijken. Je kunt bij Bayrisch Eisenstein of Philippsreut de grens over. Daar tussenin zijn over een heel lang stuk geen grensovergangen. Wat het snelst is hangt af van waar het starthotel ligt. Het starthotel in de Sumava is niet met openbaar vervoer te bereiken. Vanaf het dichtstbijzijnde treinstation in Duitsland is het nog ruim 2 uur rijden en er zijn geen busverbindingen. De enige manier om er te komen is dus met de auto (zelf of carpoolen). Als je wilt carpoolen kun je dat bij de boeking opgeven. Wij brengen carpoolvragers en -aanbieders bij elkaar.