

Het wilde, ruige en schitterende gebied van Dovrefjell

Dit berggebied ligt in Midden-Noorwegen en behoort deels tot een nationaal park. Dovrefjell is het thuis van de Muskusossen, waar we tijdens deze reis naar op zoek gaan. Heel speciaal om deze oerdiere in levende lijve te zien. Zij delen het gebied met grote kuddes rendieren die we wellicht ook nog te zien krijgen.

Het gebied is vrij wild en ruig. Ervaring in het toerlanglaufen is dus een must voor deze trektocht.

Altijd sneeuw!

Vanwege de Noordelijke ligging, de hoogte en het tijdstip waarop deze reis wordt aangeboden ligt er altijd sneeuw. Bovendien zijn de temperaturen in de winter er zelden boven nul, waardoor de sneeuw die er al gevallen is ook blijft liggen.

Welke route(s) gaan we volgen?

Het avontuurlijke van deze tocht is dat er geen gemarkeerde routes zijn. De gids zorgt voor de navigatie en dat je elke dag op een veilige en verantwoorde wijze bij de volgende accommodatie terecht komt. Onderweg proberen we waar mogelijk een bergtop mee te pakken en te genieten van de witte vergezichten. Hier kun je schitterende foto's maken om aan het thuisfront te laten zien.

Zwaarte en vereiste ervaring

Met een rugzak van ongeveer 15 kilo langlauf je van hut naar hut. Ervaring met langlaufen of alpineskiën is vereist, evenals een goede conditie (minimaal 2 x per week sporten), koude bestendigheid én een sportieve instelling. Het succes van een tocht als deze is afhankelijk van allerlei omstandigheden, maar vooral van je eigen instelling. Af en toe een onverwachte sneeuwduik hoort erbij en daarnaast geldt: er is geen slecht weer, alleen slechte kleding. Voor ons betekent dat, dat we op de toerdagen altijd op pad gaan, tenzij het zicht zo slecht is dat de veiligheid in het gedrang komt. Dan blijven we in de hut. We blijven 1 dag op dezelfde plaats wat dienst als rustdag, reserve dag voor slecht weer of een mooie dagtocht te maken.

We raden je aan eerst een [backcountry cursus in het Schwarzwald](#) of een vergelijkbare tocht in Scandinavië te hebben gedaan!

DNT lidmaatschap

De reis prijs is berekend op DNT lidmaatschap. Met dit lidmaatschap krijgen we korting in de accommodaties waar we overnachten. **DNT lidmaatschap is verplicht bij deze reis!** Via [deze link](#) kan je online je DNT lidmaatschap aanvragen.

Je krijgt dan een pasje thuis gestuurd. Kosten zijn 725 NOK (ongeveer 71 euro). Geef je lidmaatschapsnummer vooraf door aan Vasa Sport.

Heen- en Terugreis

De beste en meest comfortabele reisoptie is om vanaf Schiphol naar Oslo of Trondheim te vliegen. Vervolgens neem je de 'Dovre Railway' naar ons verzamelpunt in Hjerkin (details volgen). De vlieg- en treinreis naar dit startpunt dien je zelf te regelen. Vliegtickets kun je bijvoorbeeld via [www.vliegtickets.nl](#) regelen en treintickets via [deze website](#).

Op de startdag van de reis moet je om 19:00 uur in Hjerkin zijn. Dan ben je op tijd voor het diner.



Op de laatste dag van de reis neem je in de ochtend de trein vanaf Oppdal naar Oslo of Trondheim en vliegt dan s avonds terug naar NL. **Zorg bij het boeken van je tickets dat je voldoende overstaptijd hebt.**

Vorbereidingsbijeenkomst

De datum van de voorbereidingsbijeenkomst staat nog niet vast. Zodra dat bekend is wordt dit aan jullie gecommuniceerd. Wel staat vast dat dit gedurende 3 uur in de [Vasa Shop](#) in Cothen zal zijn. De winkel is dan ook open, waar je huurmateriaal kan passen en reserveren. Bij de boeking kan je aangeven of je materiaal wilt huren.

Bij KLM kan je zelf sportbagage/ski's aanmelden. Op de voorbereidingsdag bij Vasa Sport in Nederland kunnen we afspreken om 1 of 2 gezamenlijke skitassen mee te nemen, dat scheelt in de kosten. Je kan dus het beste wachten met sportbagage aan te melden nadat op de voorbereidingsdag is besproken hoe we de (huur)ski's meenemen. Bagage en ski's nemen jullie zelf (evt. onderling verdelen) mee.

Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Stuur een mail naar reizen@vasasport.nl